

## ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία διακεκριμένη Έκκλησιαστική προσωπικότητα, με πλούσιο και πολυσχιδές έργο, κατά την περίοδο τών προεπαναστατικῶν χρόνων, ὅπως και καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, εἶναι ὁ ἀπὸ τὴ Λακωνία ὀρμώμενος, Ἰγνάτιος Μπάμπαλος ἢ Κακουγδός, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης καὶ ἔπειτα Οὐγγροβλαχίας, με ἔδρα τὸ Βουκουρέστι.

Ὁ αὐοίδιμος Μητροπολίτης Ἰγνάτιος, γεννημένος στὴ Χρύσαφα περὶ τὸ 1766, βρέθηκε τετραετῆς περίπου, ὡς πρόσφυγας με τὴν οἰκογένειά του, στὴ Μυτιλήνη, λόγω τῆς καταστροφῆς τῆς Χρύσαφας, στὰ γεγονότα τῶν Ὀρλωφικῶν, τὸ 1770. Με τὴν ἐπιμέλεια τοῦ θείου του, Ἱερομόναχου Γεράσιμου ἀπὸ τὴ Χρύσαφα, σπούδασε στὴ Μυτιλήνη καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀκολούθως ἐκλέχθηκε Μητροπολίτης Ἄρτης καὶ Ναυπάκτου. Ἔνεκα τῶν πιέσεων καὶ τῆς ἀπειλῆς τῆς ζωῆς του, ἀπὸ τὸν Ἀλή Πασά, ὁ Ἰγνάτιος, διέφυγε στὰ Ἐπτάνησα, ὅπου εἶχε πολιτικὴ καὶ ἐνεργὴ στρατιωτικὴ δράση κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Λευκάδας, τὸ 1807. Στὴ συνέχεια, κατόρθωσε καὶ ἔγινε δεκτὸς στὴ Ρωσία ἀπὸ τὸν Τσάρο Ἀλέξανδρο Α΄, ὁ ὁποῖος ἐκτιμώντας τὰ προσόντα του, τὸν διόρισε, μέσω τῆς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, Μητροπολίτη Οὐγγροβλαχίας με ἔδρα τὸ Βουκουρέστι. Ὁ Ἰγνάτιος, ἀναδείχθηκε σὲ λαμπρὴ ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνικὴ προσωπικότητα τῶν προεπαναστατικῶν καὶ ἐπαναστατικῶν χρόνων, με ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στοὺς χειμαζόμενους Ἕλληνες, στὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία, στὴ διπλωματία, στὴν προώθηση τοῦ Ἑλληνικοῦ ζητήματος στοὺς ξένους ἡγεμόνες, στοὺς ἀγωνιζόμενους Ἕλληνες τοῦ 1821, με ὑλικὲς προσφορές, με νοθεσίες καὶ πολιτικὲς κατευθύνσεις γιὰ τὴ δημιουργία καὶ στερέωση μιᾶς Συνταγματικῆς Κεντρικῆς Διοίκησης. Διατηρώντας μιὰ μακρόχρονη στενὴ φιλία με τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, μεριμνοῦσε ἀνελλιπῶς καὶ συνέβαλε ἐνεργῶς γιὰ τὴ θετικὴ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων στὴν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα, ἕως τέλους τοῦ βίου του, στὴν Πίζα τῆς Ἰταλίας, κατὰ τὸ ἔτος 1828 ...

Νικόλαος Ἰ. Κουφός

Σπάρτη, 22 Ὀκτωβρίου 2020